

Ebâbil Kuşları'nın attığı küçücük taşların ve Korona Virüsü'nün görevi

**Ebrehe'yi ve Fil Ordusu'nu helâk eden
Ebâbil Kuşları'nın attığı küçücük taşların
ve
tüm dünya insanlarını telâşa düşüren
Korona Virüsü'nün
görevi**

Y A Z A N

Ali Celâleddin Karakılıç

2020

**Ebrehe'yi ve Fil Ordusu'nu helâk eden
Ebâbil Kuşları'nın attığı küçük taşların
ve
tüm dünya insanlarını telâşa düşüren
Korona Virüsü'nün
görevi**

Y A Z A N

Ali Celâleddin Karakılıç

2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla
Her türlü hamd-ü senâ', âlemlerin Rabbi olan Allâh'adır.
Salât ve selâm Rasûlümüz Hazreti Muhammed üzerine,
O'nun tüm Âl ve Ashâb'ının üzerine olsun.

**Ebrehe'yi ve Fil Ordusu'nu helâk eden
Ebâbil kuşları'nın attığı küçük taşların ve
tüm dünya insanlarını telâşa düşüren Korona Virüsü'nün
görevi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّيلٍ. وَأَرْسَلَ
عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَزِمُهُم بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.

“Rabb'inin fil sâhiplerine neler yaptığını görmedin mi? Onların hilelerini, harplerini boşa çıkarmadı mı? Onlara karşı sert taşlar atan bölük bölük kuşlar (göndermedi mi?) gönderdi. Ve onları güvelerin yediği tânesiz ekin yaprakları gibi (yapmadı mı?) yaptı”¹.

Bu sûreden sonra gelen sûrede de, şöyle buyurulmuştur:

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. الَّذِي
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ.

“(Allâhü Teâlâ'nın, Kâ'beyi ve kendilerini koruduğuna şahid olan) Kurayş (halkı), kendilerine bir takım imkânlar sağlayan; kış ve yaz yolculuklarını güven içinde yaptırıp (nice ni'metlerine nâil eden), şu Beytin Rabbi (Allâhü Teâlâ) ya kulluk etsinler; (çünkü) O, onları açlıktan kurtarıp doyurdu, (her türlü ni'meti verdi) ve her türlü korkudan emin kıldı”².

Şu halde, ey insanlar, Rabb'iniz Allâhü Teâlâ, fil sâhiplerinin hilelerini, harplerini, mel'un emellerini boşa çıkarmak sûretiyle mukaddes kıldığı Ka'be'yi ve etrâfını ve halkını, düşman tasallutundan nasıl korudu ise; Kurayş'in, her türlü korkudan emîn olarak büyük bir emniyet içinde, yazın Şam taraflarına kışın Yemen taraflarına gidip gelmek suretiyle rızıklarını kazandırarak nasıl

¹ -Fil sûresi, 1-5.

² -Kurayş sûresi, 1-4.

açlıktan kurtarıp doyurdu ise; sayamıyacağınız kadar nice ni'metleri sizlere de verdi ise; bu ni'metleri size veren Rabb'inize ve insanların sevap kazanmaları için mukaddes kıldığı şu Beytin (Kâ'benin) Rabbi Allâhü Teâlâ'ya ibâdet edip kulluk yapın. Sonsuz rahmetinin bir eseri olarak yolunuzu şaşırıp yanlış yollara gitmemeniz için de, peygamber ve kitap gönderip doğru yolu gösteren Rabbinize yönelin. O'nun emir ve nehiyelerini emr olunduğunuz gibi aynen yerine getirin. Düşmanınız olan şeytanın ve şeytânî insanların peşine düşmeyin. Yüce Rabb'inizin kelâmı olan **Kur'ân-ı Kerîm'e, Rasûlü Hazreti Muhammed** -aleyhi's-selâm-a ve "**Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki ni'metimi tamamladım ve size dîn olarak İslâm'ı beğenip seçtim, ondan** (ve onun îcâblarını yerine getirenlerden) **râzı oldum**".³ dediğim **Yüce İslâm Dîni'**ne ve **O'nun mesubları müslümanlara** düşmanlık yapmayın. Aksi takdirde, nankör kullarıma karşı olan ilâhî intikâmım tecellî edince, Fil Ashâbının başına gelen şu felâketler, sizlerin de başına gelebilir.

Kendi batıl inançlarını ve maddî çıkarlarını üstün kılmak için Haram-ı Şerîf'in içinde bulunan **Ka'be'**yi yıkıp ortadan kaldırmak, Mekke halkının erkeklerini tamâmen öldürüp kadınlarını alıp Yemen'e götürmek amacıyla Mekke'ye gelip menfur emelini gerçekleştirmek isteyen **Ebrehe'nin** binmiş olduğu büyük ve heybetli fil, Mekke'ye yaklaşınca ileriye gitmek istemiyerek geri dönmek istemiş, ileri gitmesi için pek çok uğraşıldığı hâlde yine ileri gitmeyerek yere çökmüş, geriye döndürülünce de rahatlıkla gitmek istemiştir. Askerler, bu fil ile uğraşırken gökyüzü birdenbire *-Nemrud'u ve halkını helâk eden sivrisinek orduları gibi-* **Ebâbil** denilen ufak kuşlar ile dolmuş, Ebrehe'nin ordusuna çamurdan yapılmış mercimek büyüklüğünde ufak ve zehirli taşlar atmaya başlamıştır. Bu taşların te'siri o kadar büyük olmuştur ki isâbet ettikleri askerleri ve binmiş oldukları hayvanları *-böceklerin yediği tânesiz ekin yaprakları gibi-* delik deşik ederek Ebrehe'yi ve ordusunu mahv-ü perişan ederek bozguna uğratmıştır.

³ -Mâide, 3.

Ba'zı tefsir kitaplarında, Cenâb-ı Hakk'ın emri ile harekete geçen bu kuşların arasında her cins kuşun temsilcilerinin de bulunduğu ve bu kuşların attıkları taşlarda, isâbet edeceği askerlerin isminin yazılı olduğu ve o asker nerede olursa olsun, hattâ kaya diplerinde, mağara içlerinde saklanmış olsalar bile varıp bularak helâk ettiği yazılıdır ki zamânımızdaki güdümlü ve akıllı silâhların varlığı, *-kudret-i ilâhî ile yukû' bulan-* bu rivâyetleri, daha da kuvvetlendirmektedir.

Yıllardan beri, kendi çıkarları için, İslâm Dîni'ni kaldırıp onun yerine fitne, fesad, şirk, küfür, nifak ve anarşik olayların kaynağı demokrasiyi hâkim kılmaya çalışan; İslâm Dîni'ni kaldırıp onun yerine demokrasi prensiplerini tam olarak hayâta geçiremediği için de onun mensûbu müslümanlara, zulmü, işkenceyi, düşmanlığı, her türlü fitne ve fesâdı, her fırsatta revâ görüp alkışlayan tüm dünya devletlerini perişan bir hâle getiren; **Korona Virüsü**'nün vazîfesi ve tahrîbâtı da, aynı ilâhî intikâmın bir başka şeklidir.

Yegâne kuvvet ve kudret sâhibi olan Allâhü Teâlâ'nın, **mukaddes kıldığı** şey'lere karşı menfî tavır takınanların ve isyankâr bir halde Yüce Rabb'ini unutup kulluğunu yapmayanların âkıbetleri, elbetde ki böyle olacaktır ve insanlık târihi boyunca da böyle olmuş ve olmakta da devam edecektir. Çünkü **“Göklerin ve yerin bütün orduları Allâh'ındır”**⁴ âyet-i kerîmesi ve buna benzer diğer âyet-i kerîmeler, bu şekildeki hâdiseleri ifâde buyurmakta ve gözlerimizin önüne bir ibret levhası olarak sergilemektedir.

Aynı şekilde, yıllardan beri Müslüman'ların ma'nevî kalblerinin Haram-ı şerîf'indeki **Tevhîd ve İmân Ka'besi**'ni yıkıp kendi batıl inanç ve yaşayışlarını yerleştirip üstün kılmak için Hazreti Muhammed *aleyhi's-selâm*'a, Kur'ân-ı Kerîm'e, İslâm Dîni'ne ve Allâhü Teâlâ'nın mukaddes kıldığı şey'lere düşmanlık yaparak dünyânın birçok yerlerindeki Müslüman'lara yapılan zulüm, işkence ve düşmanlığın ilâhî bir intikâmı olan ve tüm dünya devletlerini

⁴ -Fetih, 4. ve 7.

Fil vak'ası hakkında daha fazla bilgi için bak: Hazreti Muhammed aleyhi's-selâm'ın Hayâtı, Eşsiz Ahlâk ve Faziletleri, ss.67. Ali Celâleddin Karakılıç.

perîşan bir hâle getirip âciz bir hâle getiren, nefesle veyâ temasla bulaşıp görevini yapan **Korona Virüsü**'nün **görevi** de *bir uyarı olup* aynıdır. Bu virüsün, yıllarca, zulüm, işkence ve düşmanlıkta en ileri safta olan ve bu şekildeki zulüm, işkence ve düşmanlıkları genç nesillere telkin edip öğreten yaşlılara daha fazla musallat olması da, bundandır. Çünkü, bir zamanlar, İtalya'nın, Fransa'nın Libya, Tunus, Cezâir Müslüman'larına yaptığı zulüm, işkence ve düşmanlığı Cenâb-ı Hakk unutmuş değildir. Kullarına olan geniş afv ve mağfiretinin ve bu esâsa dayanan hikmetinin bir eseri olarak te'hir edip ihmâl etmediği ilâhî intikâmını, bu günlerde **Korona Virüsü** ile gerçekleştirmektedir ki Çin, İran, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, ABD ve benzeri diğer devlet yetkililerinin, Müslüman'lara yapılan zulüm, işkence ve düşmanlığı revâ görmelerinin netîcesindeki ilâhî intikam da, aynı şekildedir.

Dokuz şiddetindeki depremlere dayanabilecek inşaatlar yaparak Allâhü Teâlâ'nın kudretine ve ilâhî intikâmına karşı koyacağını zanneden **Japonya**'nın, bir **Tsunami** felâketi karşısında evlerinin, fabrikalarının, arabalarının bir kağıt parçası gibi sular üzerinde yüzdüğünü görünce âcizliğini i'tiraf etmesi de, aynı şekilde vukû' bulan ilâhî intikâmın bir netîcesidir.

Aynı şekilde, toplar, tüfekler, tanklar, silahlar, uçaklar, füzeler, insansız harb araçları gibi isâbetli harp levâzımâtı yaparak çok kuvvetli, kudretli olduğunu iddia eden ve dünya hegemonyasını kurmaya çalışan devletlerin tüm silahları, harp vâsıtaları ve orduları, dünyânın her köşesinde tahrîbâtını yapan küçücük bir Korona virüsü karşısında âciz kaldı. O güzelim silahları, füzeleri, uçakları, topları, tankları, orduları, işe yaramaz bir hâle geldi. Küçücük bir Korona Virüsü'nün tahrîbâtını önlemek için akla hayâle gelmedik tedbirleri de alarak bir çok kısıtlamalarda da bulundular ama yine de istedikleri müsbet bir netîceyi alamadıkları için büyük bir korku içine düştüler.

Bütün bu uyarılara rağmen, ne müslüman'ım diyen insanlar, ne de diğer insanlar, Yaratan Rabb'lerine yönelip O'ndan afv ve mağfiret dileyerek O'na kulluk yapmak; O'nun son Peygamberine ve

bu Peygamber vâsıtasıyla teblîğ ettirdiği Kur'ân'a ve İslâm Dîni'ne, şeksiz şübhesiz inandıklarını ifâde ederek böyle bir ilâhî azab şeklinin kaldırılması için duâ edip kurtulmanın çarelerini aramak yerine, hâlâ, gafletin, şirkin, küfrün, nifâkın, fitne ve fesâdın peşinde koşup duruyor!

Halbuki Cenâb-ı Hakk, kulları hakkında sonsuz rahmet ve mağfiret sâhibidir. Kendisine karşı nankörlük yapıp isyan içinde bulunan kullarına hemen azâb etmez; tevbe ve istiğfar edip kendisinden afv ve mağfiret dilemeleri için fırsat ve mühlet verir. Buna rağmen Yüce Rabb'lerine yönelip kulluk görevlerini yapmamakta ısrar eden nankör ve zulümkar kullarını da, *zamânımızda olduğu gibi*, sel, kıtlık, debrem, fırtına, düşman tasallutu gibi olaylar ile uyarır. Bu şekildeki uyarılar ile yine kendisine karşı kulluk yapmayı isyankâr olan kullarına da, **Korona Virüsü** gibi gözle görülmesi mümkün olmayan, nefesle veyâ temasla bulaşıp görevini yapan, küçücük bir virüs ordusunu gönderip her yönden perişan hale getirir ki dünyâ çapında böyle umûmî bir azâb-ı ilâhî, *Nuh Tufânı hâriç*, dünya târihinde görülmemiştir.

Hazreti Nuh *aleyhi's-selâm*, kendi ümmetlerini, Allâhü Teâlâ'ya kulluk yapmaları, putlara tapmaktan vazgeçip tevbe ve istiğfar ederek Rabb'lerinin afv ve mağfiretini dilemeleri için dokuz yüz elli sene, bir çok hakâretlere mâruz kalmasına rağmen, uyarılarına ve Hakk'a da'vetine devam etdi. Fakat onlar, *Vedd, Suvâ', Yeğûs, Yeûk ve Nesr ismindeki putlarından* vazgeçemediler ve O'nun bu da'vetine icâbet etmeyerek kendi bildiklerini yapmaya devam etdiler. Allâhü Teâlâ da, Nuh *aleyhi's-selâm*'ı ve O'nun da'vetine icabet eden seksen kadar müslümanı kurtardıktan sonra, hepsini, suda boğarak helâk etti.

Bu azâb şekillerinden birçoğu, Nemrud ve halkını **sivrisineklerin helâk ettiği gibi**; Ebrehe'yi ve fil ordusunu, **Ebâbil** kuşlarının attığı **sert taşlar ile güvelerin yediği tânesiz ekin yaprakları hâline getirdiği gibi**, belli bir bölgede, belli bir topluluk hakkında, bölgesel olarak vukû' bulunduğu halde; ba'zıları da, **Nuh**

aleyhi's-selâm'ın ümmetinin, suda boğularak helâk edilmesi gibi umûmî olmuştur. Aynı şekilde tüm dünya insanlarını etkileyen ve onların her şey'lerini delik deşik edip **güvelerin yediği tânesiz ekin yaprakları gibi târumâr** edip perîşan bir hâle getiren **Korona Virüsü** ile; dünya bu virüsün şokunu atlatmadan ardından **Hanta Virüsü** denilen yeni bir virüs ile, tecellî eden ilâhî intikam uyarısı da, aynı şekilde umûmîdir ki kıyâmet alâmetlerindedir.

Böyle felâketlerden, hem dünyâda, hem de âhirette **kurtuluşun tek çâresi**, aklımızı başımıza toplayıp kayıtsız şartsız Yüce Rabb'imize yönelip O'nun emir ve nehiyelerine göre bir yaşam tarzını kabul ederek O'na kulluk görevimizi yapmak için yeniden İslâm'a, barışa, sulha, İslâm birlik ve berâberliğe girmekdir. Bunun için kulları hakkında sonsuz rahmet ve mağîfret sâhibi olan Yüce Rabb'imiz Allâhü Teâlâ, Kur'ân-ı Kerîm'inde şöyle buyurmaktadır:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ۗ

“(Yâ Muhammed, tarafımdan onlara) **de ki: Ey nefislerine karşı aşırı giden (günahkâr ve isyankâr) kullarım. Allâh'ın rahmetinden ümit kesmeyin.** (Eğer Tevhîd'e yönelir, şirk'den sakınır ve günahlarınıza teybe ederseniz) **Allâh bütün günahlarınızı bağışlar. Çünkü O, Ğafûr ve Rahîm'dir,** (çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir)”.⁵

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ.

“Size azâb gelip çatmadan Rabb'inize dönün. O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez”.⁶

وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. ۗ

“Ansızın ve hiç farkına varmadığımız bir sırada, size azâb gelmezden önce Rabb'inizden size indirilen (ni'metler) in en

⁵ -Zümer, 53.

⁶ -Zümer, 54.

güzelî (olan Kur'ân-ı Kerîm'e ve peygamberlerin en hayırlısı olan Hazreti Muammer) **e uyun**, (O'nun emir ve nehiyelerine göre hareket edin)".⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Ey îmân edenler, hep birden silm'e (sulh'a, İslâm'a, İslâm birlik ve berâberliğine) **girin**, (kâmil olgun birer Müslümân olun). **Şeytan'ın adımları ardına düşmeyin**, (insanları hakk yoldan çıkaran küfür ve dalâlet ehlinin sözlerine ve fiillerine uymayın). **Çünkü o** (onlar), **sizin apaçık bir düşmanınızdır”**.

“Size bunca açık deliller geldikten sonra yine kusur ederseniz (silm'e girmekten, birlik ve berâberliğinizi koruyup olgun birer Müslümân olmaktan kaçarsanız), **iyi bilin ki muhakkak Allâh, Azîz'dir** (mutlak gâlibdir, hukmüne karşı gelinmez, dilediğini yapar ve emrini infâz eder) **ve Hakîm'dir** (her yaptığını bir hikmetle yapar)".⁸

Ne çâre ki Yüce Rabb'imizin tüm uyarılarına rağmen

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

“Ben cinleri de, insanları da (başka bir hikmetle değil) **ancak bana kulluk etsinler**, (benim varlığımı ve birliğimi bilsinler, beni noksan sıfatlardan münezze kılıp kemâl sıfatları ile muttasıf kılarak bana kulluk etsinler), **diye yarattım”**.⁹

âyet-i kerîme'sinde ifâde buyurduğu kulluk görevimizi gereği gibi yapmayarak bir takım şirk, küfür, nifak, fesad ve dalâlet yollarını tercih ederek büyük bir gaflet içinde ömür tüketip duruyoruz. Bu şekildeki inanç ve yaşayışımızdan vazgeçip kendisine

⁷ -Zümer, 55.

⁸ -Bakara, 208- 209.

⁹ -Zâriyât, 56.

yönelip O'nun emir ve nehiyelerini gereği gibi yerine getirmesek; şirk, küfür, nifak, fesad ve dalâlet yollarından vazgeçmesek; yapacağımız duâların da bir değeri ve hayırlı bir neticesi olmaz. Çünkü âyet-i kerîme'de şöyle buyrulmaktadır:

وَمَا دَعُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ع.

"Kâfirlerin duâsı, heder olmakdan başka (bir değeri hâiz) değildir".¹⁰

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجُدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. يَوْمَ تُغْلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ.

"Şu muhakkak ki Allâh, kâfirleri rahmetinden koğmuş, onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır".

"Kendileri orada ebedî kalıcı olarak. Onlar ne bir yâr, ne de bir yardımcı bulmayacaklardır".

"O gün yüzleri ateşte evrilip çevrilirken: -Eyvâh bize! Keşke Allâh'a itâat etseydik, peygambere itâat etseydik- diyeceklerdir".¹¹

Bunun için de, Yüce Rabb'imiz Allâhü Teâlâ, uyarılarına devam ederek şöyle buyurmaktadır:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمًا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا لَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ط

"Biz bir memleketi helâk etmek istediğimiz vakit onun ni'met ve refahdan şırmış elebaşlarına (ileri gelenlerine, Allâh'a, peygambere ve Kur'ân'a itâati) emr ederiz de onlar orada (bu emrimize rağmen) itâatden çıkarlar. (Emirlerimizi dinlemiyerek isyanlarını, fisklarını artırırılar da kendi hevâ ve heveslerine uyarlar). Artık o (memlekete) karşı azâb hakk olmuştur. İşte biz de onu kökünden mahv-ü helâk etmişizdir"..

"Nûh (devrin) den sonra nice asırlar (halkını) helâk ettik (helâk ettiğimiz gibi)".¹²

¹⁰ -Mü'min (Gâfir), 50.

¹¹ -Ahzâb, 64-65-66.

¹² -İsrâ', 16-17.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. ٤

“**Müşriklerin** (fâsıkların, kâfirlerin, münâfıkların,) **hoşuna gitmese de O** (Allâh), (İslâm) **dînini diğer bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidâyetle** (Tevhîd ve Kur’ân ile) **ve hakk dîn ile** (İslâm dini ile) **gönderendir**”.¹³

فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

“**Kim benim hidâyetimin** (Kur’ân’ımın ve peygamberimin) **izince giderse, artık onlara hiç bir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir**”.¹⁴

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

“**Eğer o memleketler halkı îmân edib de** (küfür, şirk ve isyandan) **sakınmış olsalardı elbette üzerlerine gökden ve yerden nice bereket** (hazîne) **ler** (ini) **açardık. Fakat onlar** (peygamberlerini) **yalanladılar da,** (emir ve nehiyelerini yerine getirmediler de), **biz de onları kazanmakta oldukları** (küfür, şirk ve isyan) **yüzünden onları** (uyurlarken) **tutup yakaladık**”.¹⁵

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

¹³ -Saff, 9.

¹⁴ -Bakara, 38.

¹⁵ -A'râf, 96.

Bu âyet-i kerîme’de, Allâhü Teâlâ’nın sayısız ni’metlerine nâil olmak ve katl, kıtlık, kuraklık, sel felâketleri, anarşik olaylar gibi bir takım sıkıntılardan kurtulmak için yeniden îmânî tâzeyip küfür, şirk ve isyan hallerinden şiddetle kaçınarak Allâhü Teâlâ’nın emir ve nehiyelerinin emr edildiği veyâ nehy edildiği gibi aynen yerine getirilmesinin önemine işâret edilmiş ve şöyle denilmiştir:

“Ba’zı memleketler vardır ki oralarda şeytana (nefsin hevâsına) uyma (âdeti salgın hâlinde) galebe etmiş, halkı hayvan nüfusuna dönmüştür. **O memleketlere âid cezâların bir kısmı belirli bir zamana kadar sinib toplanır**”. Şâh Veliyyu’llâh-i Dehlevî. Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm, C.1.ss.231. Hasan Basri Çantay.

“Allâh’ın izni olmadan hiçbir musîbet isâbet etmez. Kim Allâh’a inanırsa (musîbetin ancak Allâh’ın kazâsı, ilmi, irâdesi ve takdîri ile geleceğine inanırsa), (herhangi bir musîbet ânında) Allâh onun kalbini doğru olana yönlendirir (ve onun kalbini tâat ve hayır olana sevkeder). Allâh her şey’i hakkıyla bilendir”.¹⁶

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ط

"Bir toplum, özerindeki (îmânın bir gereği olan güzel hal ve ahlâk) ı değiştirip bozmadıkça, Allâh şübhesiz ki onun (hâlini) değiştirip bozamaz".¹⁷

وَلَتَبْلُؤَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ ط
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لَ

“And olsun, sizi biraz korku, (biraz) açlık, (biraz da) mal, can ve mahsullerden yana eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabr edenlere (lûtf-ü keremimi) müjdele”.¹⁸

وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

"Biz, o en büyük azâbdan (âhîret azâbından) önce de onlara mutlakâ yakın azâbdan (katl, esâret, kuraklık, kıtlık, salgın hastalıklar gibi dünyevî azâblardan) tatdıracağız. Tâki ric'at etsinler (Küfür, şirk ve nifakdan îmâna dönüp tevbe etsinler diye)".¹⁹

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“İnsanların kendi ellerinin kazandığı (kendi elleri ile yaptığı gayr-i meşrû’) şey’ler yüzünden karada, denizde fesad belirdi (bir takım bozulmalar meydana geldi) ki (Allâh) yaptıklarının bir kısmını (bir kısmının cez’a’sını) onlara, (dünyâda iken) tatdırsm.

¹⁶ -Teğâbün, 11.

¹⁷ -Ra’d, 11.

¹⁸ -Bakara, 155.

¹⁹ -Secde, 21.

Olur ki onlar rücu' ederler (bu isyankâr hallerinden vazgeçip Hakk'a dönerler)".²⁰

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
فَإِذَا جَاءَ تَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ
أَلَا إِنَّمَا طَأُّهُمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

"And olsun ki biz Fir'avn hânedânını (küfürde ve isyanda ısrâr etmeleri sebebi ile), **düşünüp ibret alsınlar** (da küfür ve isyandan dönüp Rabb'lerine yönelsinler) **diye, yıllarca kuraklıkla, mahsûl kıtlığı ile tutup sıkıdık".**

"Fakat onlara iyilik (bolluk, ucuzluk, sıhhat gibi güzel şey'ler) **gelince: -Bu, bizim hakkımızdır- dediler. Kendilerine** (kıtlık ve belâ' gibi) **bir fanâlık da gelirse, Mûsâ ile O'nun berâberindekilere uğursuzluk yüklerler** (de onlar bizim içimizde olmasalardı bu belâ' bize gelmez) **di** (derler). (Ey mü'minler), **gözünüzü açın** (ve şunu iyi bilin) **ki onların uğursuzluğu ancak Allâh tarafından. Fakat çokları bilmezler".**²¹

Böyle bir toplum içinde bulunan suçsuz kimselerin hâli de, şu hadîs-i şerîf ile belirtilmiştir:

إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى
أَعْمَالِهِمْ.

"Allâhü Teâlâ bir topluma azâb gönderince, o toplumun içinde bulunan (iyi kötü) her ferde isâbet eder. Sonra (âhiretde) herkes amellerine göre haşır olunur".²²

Ali Celâleddin Karakılıç

26 Mart-2020

02-Şa'bân-1441

²⁰ -Rûm, 41.

²¹ -A'râf, 130-131.

²² -Riyâzû's-sâlihîn, C.3.ss.337. (1862 nolu hadîs-i şerîf).

S.B.M.Tecrid-i Sarfih Tercemesi,C.12.ss.301.(2119 nolu hadîs-i şerîf).Kâmil Miras.



Corona Virüsü

Ben bir Korona Virüsü'yüm. Kendim küçük ama tahribâtım büyüktür. Rabb'im'in küçücük bir askeri ve elçisiyim. O'na ve O'nun ni'metlerine karşı nankörlük yapan isyankâr kullarını uyarmak için geldim. Görevim bitince gideceğim. Uyarılarımı kabul etmezseniz, Rabb'im'in âhiretdeki azâbı, hem daha şiddetli, hem daha süreklidir. Bunun için nefsinizin arkadaşı olan şeytana ve şeytânî insanlara kul olmayın. Sizleri halfelik vasfı ile yaratıp yerlerdeki göklerdeki nice ni'metleri emrinize âmâde kılan Rabb'inize lâıyk bir kul olmaya çalışın. Çalışın ki dünyâda ve âhiretde ebedî mutluluğa eresiniz.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

“De ki: Felâkın (sabâhın veyâ cehennemnin) Rabb'ine sığınırım”,

“yaratdığı şey'lerin şerrinden”,

“karanlığı çöküp basdığı zaman gecenin şerrinden”,

“dügümlere üfüren (nefes) lerin şerrinden”.

“Ve hased edenin, hased (ini belli) etdiği zaman, şerrinden”.²³

²³ -Felak, 1-5.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

"De ki: Sığınırım insanların Rabb'ine".

"İnsanların yegâne mâlikine".

"İnsanların ma'bûduna".

"O sinsi (hannâs) şeytanın (vesvesecinin) şerrinden".

"Geri geri çekilip sinen, büzülüp büzülüp sinen, sinip sinip aldatan, hakk yoldan döndürüp fenâlığa sürüklemek için döne döne vesvese vermek âdeti olan, gizli fısıltı ile, gizli sesle, yaldızcı sözlerle vesvese vermek san'atı olan, Allâh'ın ismi anılınca kaçan, fırsat bulunca tekrar musallat olmak âdeti olan, Allâh'a âsî, insanlara merhametsiz olan, o dönek, o sinsi, o geriletici vesvese kaynağı **cin ve insan** şeytanlarının şerrinden, (insanların Rabb'ine, insanların mâlikine, insanların ma'bûduna) sığınırım".²⁴

"Ki o, insanların göğüslerine (kalblerine, gönüllerine) dâimâ vesvese veren (bâtıl şey'leri telkin eden) dir".

"(O şeytan) gerek cinden, gerek insandan (olsun)".²⁵

²⁴ -**Hannâs**: geri geri çekilerek veyâ büzülüp büzülüp sinerek, geri geri kaçarak, fırsat bulunca da dönüp gelmek âdeti olan.

Hunûs: Geri geri kaçan, gaflet edince de dönüp gelerek vesveseye devam eden.

Saîd ibn-i Cübeyr *radiye 'llâhü anh'* dan rivâyete göre:

"İnsan Rabb'ini zikr ettiği zaman şeytan hunûs eder, geri çıkar; gaflet edince de döner ve vesveseye başlar".

buyurulmuştur. Bunun için **"Kul Allâh'ı zikr ettiği zaman şeytan geriler, çekinir"** denilmiştir.

"Şehvetler de, îmân ile, meleğin ilhâmı ile, hayâ ile, siner, çekinir", denilmiştir.

²⁵ -Nâs, 1-6.

Ebâbil Kuşları'nın attığı küçücük taşların ve Korona Virüsü'nün görevi

